

Planeten Nameks förbannelse

Det var en gång en pojke som hette Henrik och han var 10 år gammal. Han var en feg pojke som var rädd för nästan allt, men var hjälpsam och mycket snäll och hjälpte alla som behöver hjälp. Han har kort brunt hår och blå ögon. Han har en diamant som är magisk, men han vet inte om det. Han bor tillsammans med andra familjer i en liten by.

En morgon vaknade Henrik och åt frukost. Sen lekte han med sin bästa kompis som hette Omar och var jättemodig och busig. När de lekte, såg Omar att det fanns en lucka. Han sa till Henrik. Henrik jag såg inte den där luckan igår. Då sa Henrik: du tänker väl inte gå in i den? Omar sa: det tänker jag visst, ska du med? Henrik sa: Aldrig i livet! Du vet att jag är mörkrädd! Omar sa: snälla Henrik! Henrik sa Vi vet inte vad som finns där! Omar sa Snälla Henrik! Snälla! Henrik sa, Oket då, men om det finns något farligt, så är det ditt fel. Omar gick glad till luckan medan Henrik gick sur. Dom gick in i luckan.

Först var allt svart, men sen kände dem som om de flög. När de vaknade, så såg de första att allting var rödfärgat, det andra dom såg var skräp på hela marken, det tredje som såg var att det inte fanns något vatten och alla växter var ruttna. Det här är väldigt konstigt, sa Henrik. Vad är det här för land? Omar sa: det är säkert en annan värld. Men plötsligt så kom det fula varelser och de sa: Hej jordbor! Välkommen till planeten Namek! Vi har skickat hit er för att en trollkarl som heter Rabido har lagt fem förbannelser på hela planeten Namek. Den första förbannelsen är att han har gjort så att allting är rödfärgat. Den andra förbannelsen är att han har förtrollat så att det är skräp överallt och om man försöker plocka upp det så kommer det mer skräp. Den tredje förbannelsen är att han har gjort så att det inte finns vatten och vi dör om vi inte om det inte finns, vi kan leva utan vatten i max fem dagar. Den fjärde förbannelsen är att han har gjort att alla växter ruttnat. Nu är hela Namek förstörd. Den femte förbannelsen är att han gjorde så att vi blev fula, utom en. Och han kommer att hjälpa er att döda Rabido.

Vadå döda Rabido? Frågade Henrik. Vem sa att vi skulle... Jo, vi ska hjälp er att döda Rabido avbröt Omar. Inte jag sa Henrik. Om han inte blir dödad innan han åker till jorde, så kommer han att göra värre saker på planeten jorden. Henrik rös. Hur skulle han döda en trollkarl? Var bor han, frågade Omar. 183 km norrut, sa varelserna. Picollo, kom nu. Jordborna väntar på dig, ropade en av varelserna. En varelse som olik de andra sa: kom, jag heter Picollo och jag har stora krafter, så jag behöver inge vapen. En varelse gav Omar en pilbåge som var magisk. Om en av pilarna träffar en av Rabidos varelser, så kommer de att dö, sa varelserna. Vi går med detsamma! Ropade Omar. Vad då gå, sa Picollo. Ni flyger på min rygg. Tjoho! Ropade båda två.

De flög på Piccollos rygg ända fram till Rabidos tunnel där hans varelser väntade på dem. De gick in i tunneln. Plötsligt stängdes tunneln från båda hållen. En lucka öppnades uppe i taket och ner kom en varelse. Kom an bara! Skrek de. Vi är inte rädda Varelserna sprang emot dem. Omar sköt en pil, men missade. Det var bara några sekunder innan han skulle bli mosad, men i samma stund hukande han sig och sköt upp honom till taket och sköt en pil på honom så att han dog. Bra gjort, sa Picollo. Väggen öppnades och de gick in. Ha, tror du att du kan döda mig med pilar, pysen! Sa varelserna. Det var magiska pilar, din tokstolle! Sa Omar och sköt en pil på honom och så dog han.

Väggen öppnades och där stod en varelse som väntade på dem. I samma stund som de kom in började varelserna att springa mot Omar och han hann inte sträcka sig efter en pil, men Picollo pekade pekfinger mot varelserna och sa: Namekanska strålen! Och så kom det ut en stråle mot varelserna och så dog han. Tack Picollo, du räddade mitt liv, sa Omar. Henrik kände en obehaglig känsla att allting på Namek var magiskt och att diamanten som han bar på kunde var magisk. Väggen öppnades och de gick in. I samma stund de gick in sprang varelserna emot dem, men Henrik ville pröva om diamanten var magisk och visade den för varelserna och sa: kom an om du vågar! I samma stund varelserna såg diamanten förvandlades han till ett pulver. Hur gjorde du det där, frågade Picollo. Vet inte, sa Henrik Väggen öppnades och de gick in. Kom an din fuling! Ropade Omar men såg att Picollo var orolig. Varför är du orolig, frågade han. Varelserna är väldigt stark sa han. Skjut med pilarna så samlar jag kraft att göra Djävulsspiralen. Det tar en minut, sa Picollo. Omar sköt en pil men missade. Det är en pil kvar, ropade han. Han sköt den och träffade varelserna på armen. Ditt kräk, ropade varelserna Nu har jag en arm kvar!

Picollo, är du klar snart? Om tio sekunder, sa Piccollo. Henrik visade diamanten, men ingenting hände. Nu är jag klar ropade Picollo. Akta er! Han skrek: Djävulsspiralen och sköt ut en urstark stråle som döde

varelsen. Nu var förbannelse över och Rabido död. Men hur är du säker på att Rabido är död, frågade Henrik. För om man dödar hans varelser, så dör han, svarade Piccolo. De flög tillbaka och sa farväl till Namek och varelserna tackade dem och de sa ingenting om Namek.

Av Mohamed Osama Mukabel