

Hjälten är feg  
Elham Musa, 12 år

del:1

En gång var det en kille som hette Magnus.  
Han var fattig.  
Han hade inga föräldrar.  
Han hade en hund som hette max.  
Han hade en lila syster hette lisa.  
Hon hade en sjukdom.  
De både i Mexiko.  
Dem bodde bredvid skogen som fanns vid en sjö.  
En gång ville han prova att hoppa i sjön.  
- Nej nu ska jag hoppa i sjön.  
Han hoppade i sjön.  
Efter några timar vaknade han.  
Va var är jag!  
Han var i stan det var mörk över allt.  
Va jag är inte i sjön!  
Han ser många drakar som flyger runt.  
Han blev räd.  
Det finns inga drakar på jorden!  
Han hörde något . Han flyttade på sig så att den som kommer inte ska se att han gömde sig.  
Det var en häxa!  
Är någon här?  
Häxan gick i väg.  
Han gick och sa  
- Jag där i ska aldrig komma hit igen!  
Han sprang så fort han kunde. Oh va det var läskigt!  
Häxan var också läskigt!  
Jag kom för att rädda dem andra barn!  
Jag måste göra det som jag har lovat till mig själv.

Del 2

Han går vidare.  
Han såg en flicka som stod där längre bort. Men han visste inte vem flickan var.  
- Hallå, hallå, vem är du? sa han.  
Han gick lite närmare. Hon stirrade på honom och sa:  
- Jag ska hjälpa dig att hitta de andra.  
- Vilka andra? frågade han.  
- Barnen som var borta.  
- Ja, ja! sa han, men hur visste du att de är borta och att jag ska hjälpa dem? Nu måste vi gå, jag berättar sen.  
När de gick så pratade de med varandra.  
- Vad heter du? sa han.

- Jag heter Lovisa, sa hon.
- Var kommer du ifrån?
- Jag kommer från den plats där du kommer ifrån, sa Lovisa, men nu måste vi skynda oss!

De gick och gick, men de kom tillbaka där de varit tidigare.

- Vi var ju här nyss, sa han
- Ja, du har rätt, sa Lovisa, nu måste vi vila.

De vilade. Det blev natt och han blev rädd. Han sa till Lovisa att han blev rädd.

- Ja med du får lugna ner dig och sova! Sa hon.
- Okej förlåt att jag väckte dig, sa han.
- Sov nu så gott, sa hon.

Det blev morgon.

- God morgon! Sa hon
- Vaknade du så fort, sa han.
- Ja, ja, men skynda dig nu. Vi måste iväg.
- Ja, ja, sa han.

De gick därifrån, men när de gått en bit såg de ett slott som var gjort av guld. De gick in i slottet och såg en kung som var stilla.

- Varför står kungen still? sa han
- Jag vet faktiskt inte, sa hon.
- Är det inte häxan tror du? sa han
- Ja! Varför tänkte jag inte på det, sa hon, men varför gjorde hon det? Han har väl inte gjort något.
- Häxan kanske var här nyss, sa han.
- Ja, du har rätt!
- Men kolla där är en dörr till källaren som är öppen, sa han.
- Ja skynda, vi måste hitta häxan och ta saken som hon har tagit.
- Men vänta, vad har häxan tagit? sa han, jag vet inte. Vi får leta efter det som saknas.

De började leta överallt.

- Men kolla här på kungens huvud. Kronan! Sa han.
- Ja kronan. Hon vill vara kung över alla i det här landet, sa hon, nu måste vi hjälpa kungen.
- Ja skynda! sa hon.

De sprang så fort de kunde.

- Jag letar här i källaren och du letar där! sa hon.

De letade efter häxan, plötsligt såg de henne och hon tänkte sätta på sig kronan. De måste stoppa henne!

- Nej! skrek han, nej du får inte ta på dig kronan!
- Bestämmer du det, frågade häxan, ha, ha, ha! Du är bara en liten pojke med gamla kläder. Ha, ha, ha! Vad kan du göra?

De måste rädda kungen ändå så de sprang till henne och då blev hon rädd. Hon sprang och sa:

- Ni kan inte ta mig!

Till sist fångade de henne och kastade henne i fängelset och allt blev bra.

